

REISVERSLAG NAJAAR 2019

SYLVESTER BHATTI - STICHTING PECA



PECA
Pakistani European Christian Alliance

'CARRY EACH OTHERS BURDENS'

REISVERSLAG EIND 2019

SYLVESTER BHATTI

1

Het project van The Saviour's Welfare (afgekort: TSW) werd opgestart in 2006. Toen was Khaliq Nagar nog maar een kleine sloppenwijk waar ongeveer 2000 Christelijke gezinnen woonden. Het idee was om een klein projectje op te zetten voor de mensen van deze wijk, zodat zij niet werden uitgesloten van basisvoorzieningen zoals onderwijs, medische zorg en kerkelijke activiteiten. In de jaren die volgden werd Khaliq Nagar ook veel groter en het project groeide mee met de sloppenwijk. Het werd steeds duidelijker dat het project noodzakelijk was in een sloppenwijk zoals Khaliq Nagar, maar er moest nog hard gewerkt worden aan duurzaamheid. Daarom heb ik in de afgelopen jaren veel tijd doorgebracht in Pakistan. Meerdere jaren heb ik geprobeerd om het werk in Pakistan voort te zetten vanuit Nederland, maar na veel overdenking en vele gebeden heb ik beseft dat mijn taak in Pakistan ligt. Om het project volledig te verzelfstandigen en om daadwerkelijk iets voor de Pakistaanse christenen te betekenen moet ik ook op diezelfde plek zijn als hen.

De focus van The Saviour's Welfare ligt op onderwijs en geloof. Wij willen de kinderen versterken door ze een schoolboek te geven in één hand en de Bijbel in de andere hand. Onderwijs vanuit Christelijk oogpunt waarin aandacht wordt besteed aan het versterken en uitrusten van hun doel in het leven en de passies die God in hun hart heeft gelegd. Tot 2018 konden de kinderen alleen tot de basisschool onderwijs volgen bij TSW, maar hierdoor kregen veel kinderen geen kans om een vervolgonderwijs te volgen. Met behulp van de Jeugdbond actie van de Gereformeerde Gemeente kregen wij de mogelijkheid om onze school uit te breiden tot het voortgezet onderwijs. Samen met het bestuur en management van TSW werd besloten waar de school zou komen te staan en hoe de bouw zou verlopen. We besloten om de kerk te verplaatsen naar een verdieping van het nieuwe gebouw en klaslokalen te maken in de oude kerkzaal. Om te garanderen dat de bouw volgens plan zou verlopen en er geen misbruik gemaakt zou worden, bracht ik veel tijd door in Pakistan. In 2019 was de bouw klaar en konden wij eindelijk onze opening vieren in september.



**FEESTELIJKE OPENING
SAVIOUR'S SCHOOL**

Begin september vond de opening van het nieuwe gebouw plaats. Op zondag had het bestuur van TSW eerst de opening van de kerk ingepland. De leerlingen van de school en de zondagsschool waren druk bezig geweest met de voorbereidingen. Alle gasten werden begroet door de schoolkoor met psalmen en lofliederen. Die zondagsdienst was een dankdienst voor het nieuwe kerkgebouw, schoolgebouw en de opening. Dit was één van de drukste diensten, waardoor sommige mensen zelfs buiten moesten zitten om de dienst te volgen.

Na de dienst kregen de mensen thee en koekjes namens de kerk. In de middag was er ook een gezamenlijke lunch voor iedereen. De gemeenteleden vonden het heel prettig om op deze manier bij elkaar te komen. Zo'n samenkomst was zeer goed voor de onderlinge contacten en de verbinding met de kerk.

Kort daarna vond de opening van de school plaats. Voor de opening van de school waren de docenten van The Saviour's School langs geweest bij ouders in de omgeving van Khaliq Nagar, om hen uit te nodigen voor de opening en hen bekend te maken met The Saviour's School. Er waren ook vele posters en spandoeken opgehangen in de omgeving om reclame te maken voor de school. De opening van de school was vooral bedoeld om anderen kennis te laten maken met onze school en hen te overtuigen om hun kinderen bij The Saviour's School in te schrijven.

Tijdens de opening hadden alle docenten hun klaslokalen versierd en hapjes bereid. De leerlingen van elke klas gaven een kleine voorstelling die ze met hun docent hadden voorbereid. In sommige klassen zongen de leerlingen een liedje dat ze op school hadden geleerd of ze deden een dansje of lazen hun gedichten voor.



**WIJKGEBOUW THE SAVIOURS WELFARE
ONDERANDEREN SCHOOL / KERK / HOSTEL**

De opening van de school was een groot succes en werd door veel mensen van Khaliq Nagar bezocht. Na de opening hebben enkele nieuwe studenten zich aangemeld, maar omdat de opening halverwege het schooljaar plaatsvond, ontvingen we niet zoveel aanmeldingen als we hadden verwacht. Het nieuwe schooljaar in Pakistan begint weer in April, dus wij verwachten dat we rond die tijd meer nieuwe aanmeldingen zullen ontvangen. De nieuwe leerlingen kregen na de opening hun boeken en uniformen.

Na de opening heb ik vaak gesproken met de docenten van The Saviour's School. We hebben het gehad over waarnemen en beheersen. Khaliq Nagar is een bijzondere wijk waar de docenten werken met zeer kwetsbare kinderen. Sommigen van hen komen uit probleemgezinnen en dragen altijd veel zorgen met zich mee. Anderen zijn nog nooit op school geweest en hebben een ontwikkelingsachterstand in vergelijking met andere leerlingen. Het is belangrijk dat docenten dit kunnen waarnemen en op een juiste manier kunnen aanpakken. De school moet een veilige omgeving voor de leerlingen kunnen zijn, zodat ze de kans krijgen zich te uiten en zich te ontwikkelen zonder angst of belemmeringen. Ik heb de docenten vaak voorbeelden gegeven van de docenten in Nederland. In Pakistan heerst de gedachte dat de docent hoger staat dan de ouders en hun kind, maar ik heb geprobeerd om de docenten te leren dat zij de ouders en kinderen gelijkwaardig moeten behandelen.

De docenten zijn er om de ouders te dienen door hun kinderen te ondersteunen. Na de opening organiseerde The Saviour's School een ouderavond waar de ouders, net als in Nederland, 10 minuten gesprekken hadden met de leraren. Vooraf aan dit gesprek haalden de docenten zelf koffie/thee voor de ouders. Dit was een heel nieuw concept en iedereen waardeerde het enorm. De ouders voelden zich minder opgelaten en de leraren stonden dicht bij de ouders en de kinderen dan voorheen. Na de gesprekken werd mij door de leraren verteld dat zij zeer tevreden waren met de resultaten van de oudergesprekken en dat zij dit in de toekomst zo wilden blijven doen.



**OUDERGESPREKKEN
SAVIOUR'S SCHOOL**

Door de uitbreiding van het onderwijs moest TSW ook nieuwe vakken geven, zoals scheikunde, natuurkunde, ICT en Kunst. Hiervoor moest nieuw lesmateriaal aangeschaft worden, zoals een microscoop voor het practicumlokaal en computers voor het computerlokaal.

Door de verbouwing van het gebouw en de vele verschuivingen kreeg de naaicentrum van TSW ook een nieuwe bestemming. De vrouwen van de naaicentrum waren hier heel blij mee en organiseerden ook een kleine opening van hun nieuwe naaicentrum. Zij hadden ook vrouwen uit de wijk uitgenodigd om hen te overtuigen om zich ook aan te melden voor de naailessen. Door de naailessen worden de christelijke vrouwen bevoegd. Vrouwen die gesloten zijn, nooit buiten komen en nooit zo veel pratten, beginnen weer te lachen en de andere vrouwen in staat te stellen hun gevoelens te uiten.

Tijdens mijn verblijf in Pakistan richt ik veel aandacht op verzelfstandiging van het project en gemeenteopbouw. Hiervoor heb ik veel gesprekken gehad met het bestuur, de church council en de gemeente. Wij zagen dat de jongeren van The Saviour's Church heel betrokken waren bij de gemeente. Zij hadden behoefte aan meer samenkomsten en een specifieke rol of functie. Samen met de pastors en wat ouderlingen heb ik vergaderd met de jongeren. Tijdens deze vergadering zag ik veel motivatie en enthousiasme bij de jongeren. Ik vroeg hen wat ze van de gemeente verwachtten en ze antwoordden allemaal dat ze samen een groep wilden vormen, zodat ze meer konden doen voor de gemeente en zodat er ook werd geluisterd naar hun mening. Samen met hen werd besloten om The Saviour's Youth Group op te zetten. De youth group komt wekelijks bij elkaar voor Bijbelstudie en overdenking. Zij spelen een belangrijke rol bij organisatie van activiteiten van de kerk. De kerkraad organiseerde vervolgens een inauguratie van de Youth group. Tijdens deze inauguratie werd de groep voorgesteld aan de gemeente en kregen zij officieel een vorm in bijzijn van de gemeenteleden.



**KERKDIENT IN DE
SAVIOUR'S CHURCH**

In de periode dat ik in Pakistan was heb ik een grote omslag in het geloof van de kerkleden gezien. Ze komen niet alleen voor de dienst op zondagen, maar zijn ook daadwerkelijk betrokken bij de gemeente en haar leden. De kerkleden willen meer leren en sturen hun kinderen naar catechisatielessen (waarvoor ik de Heidelbergse Catechismus in het Urdu heb vertaald), nemen deel aan activiteiten van de kerk en komen zelf met nieuwe ideeën om hun onderlinge contacten en de gemeente te versterken

Samen met het bestuur hebben wij ook veel nagedacht over samenwerking met andere organisaties en kerken. TSW heeft vele projecten, maar staat wel open voor samenwerking met andere organisaties op kleinschalig niveau. Op deze manier kunnen wij ook groeien naar een diepere samenwerking. Tijdens mijn verblijf heeft het bestuur van TSW een vergadering georganiseerd met kerken van Khaliq Nagar. Als resultaat van deze gezamenlijke vergaderingen hebben we tijdens de kerstdagen een kerkdienst georganiseerd voor alle kinderen van Khaliq Nagar en een Oecumenische kerkdienst. Vervolgens organiseerde TSW ook gezamenlijke bijeenkomsten met verschillende organisaties en juridische adviseurs om te praten over de problemen van Pakistaanse christenen en hoe we gezamenlijk actie kunnen ondernemen om escalatie in geval van blasfemie te voorkomen.

Vlak voor mijn vertrek kreeg ik goed nieuws van het bestuur van PECA. We hadden een mooie gift ontvangen waarmee we slavenarbeiders van de steenbakkerij vrij konden kopen. Samen met Pastor Salman en de General Manager van TSW heb ik verschillende steenbakkerijen bezocht. Bij alle slavenarbeiders die wij bezochten werd een screeningsformulier ingevuld. Samen met ons team hebben wij daaruit drie slavenarbeiders gekozen die wij hebben vrijgekocht. Hierbij ging het om drie gezinnen. Een van hen werkt nu in een fabriek als schoonmaakster en de andere twee gezinnen hebben een kleine onderneming zoals een theekraampje en een winkeltje.



**VRIJGEKOCHTEN SLAVEN VAN DE
STEENFABRIEKEN IN LAHORE, PAKISTAN**

Kort hierna moest ik weer terug naar Nederland, maar mijn werk was nog niet voltooid. De taken die nog voor mij liggen zijn enorm:

- Er zijn ongeveer 3000 christelijke gezinnen in Khaliq Nagar die leven in armoede en in onzekerheid. Met The Saviour's Welfare willen wij hen een steuntje in de rug geven, nieuwe kansen laten zien en hen bemoedigen met het Woord van God.
- Slechts enkele organisaties investeren in ontwikkeling en herstel op lange termijn. The Saviour's Welfare is een van hen. Momenteel is de oogst overvloedig, maar er is een tekort aan bevoegde arbeiders.
- Er zijn 300 leerlingen die naar de school van The Saviour's Welfare gaan. Sommigen van hen betalen een kleine bijdrage om hun schoolkosten te dekken, maar de leerlingen komen uit kansarme gezinnen waarvan niet verwacht kan worden dat zij ook lesgeld betalen voor hun kinderen. Bovendien is de bijdrage van de andere leerlingen niet eens voldoende om hun eigen kosten te dekken.
- De Saviour's Church telt inmiddels 500 leden. Voor hen is de kerk onmisbaar geworden in de sloppenwijk.

Toch voel ik me niet hopeloos. Ik heb veel ontwikkeling gezien en ik ben er zeker van dat God ons zal voorzien! Want zoals ook staat in Mat. 10:29:

Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer als jullie Vader het niet wil.

Sylvester Bhatti, 2020

